

Lees ook de andere avonturen van de Spiekpietjes

*De Spiekpietjes. Een nieuwe sinterklaastraditie
Opstaan en kleertjes aan, Spiekpietje*

www.facebook.com/despiekpietjes

De Spiekpietjes zijn helemaal bij de tijd: ze zitten op Facebook!
Word vriend en tag ze in je foto's! Zo kan Sinterklaas vanuit
het verre Spanje zien hoe het met hen (en met jullie) gaat.

Een
NIEUWE
sinterklaastraditie

Spiekpietje in nood



Thais Vanderheyden

Elk jaar, net voor de verjaardag van Sinterklaas, nemen zijn
allerkleinste helpertjes afscheid van de Sint en de andere Zwarte Pieten.
Met een koffertje vol Pietenspullen trekken de Spiekpietjes de wijde
wereld in. Daar verstoppen ze zich in huizen en klasjes om te kijken
welke kinderen lief zijn en wat er op hun verlanglijstjes staat.
Zo kan de goede Sint zijn grote boek elk jaar weer netjes aanvullen!



Duizend mereltjes vliegen druk af en aan
om alle Spiekpietjes op hun bestemming te brengen.
Ze kennen de wereldkaart op hun pluimpje en er gaat bijna nooit iets fout.
Bijna nooit ... Maar één keer ging het helemaal mis.





Een van de Spiekpietjes was op weg naar de kinderen in het Hoge Noorden. Warm ingepakt vloog hij uren door een helderblauwe hemel op de rug van zijn mereltje.

Maar wat was dat? **Boem!** Tromgeroffel! Een bliksemflits! Het Spiekpietje en zijn mereltje waren in een vreselijke storm terechtgekomen. Ze tolden door de donkere wolken.





Het Spiekietje tuimelde van zijn mereltje en viel naar beneden!

Aan een tak van een besneeuwde spar bleef hij hangen.

Het Spiekietje keek verward om zich heen.

Hij zag een wollige uil op een tak zitten. 'Vreemd,' mompelde de uil.

'Een Spiekietje in mijn spar! Dat is werkelijk nog nooit gebeurd.'

'Hallo, meneer de uil,' piepte het Pietje. 'Kunt u me misschien helpen?'

Ik moet kindjes gaan bezoeken.'





‘Geen probleem!’ zei de uil.
Hij plukte het Spiekiepie uit
de boom en bracht hem naar zijn
goede vriend Harry de husky.



‘Help jij dit kleine ventje verder?’
vroeg de uil en hij plofte het Spiekiepie
in de pluizige vacht van de sneeuwhond.



Op de rug van Harry reisde het Spiekiepie verder
door een sneeuwlandschap met hier en daar
een beetje sparrengroen en een bevroren plas.



Het sneeuwde en het was heel erg koud,
maar in de vacht van Harry de husky
was het heerlijk warm.



Harry bracht het Pietje naar een groepje kleine mannetjes,
die druk in de weer waren met sneeuwpoppen maken.
Kerstelfen! Het Spiekpietje herkende de elfen onmiddellijk,
in Spanje had hij een boek over hen. 'Helpen jullie dit kleine
ventje verder?' vroeg Harry. Dat wilden de kerstelfen graag,
want ze herkenden het Spiekpietje onmiddellijk.
Ze hadden zelfs een boek over hem!





De kerstelfen namen het Spiekiepie mee naar de Kerstman. Die was druk bezig met zijn slee een nieuw likje verf te geven. 'Kijk eens wie wij gevonden hebben, Kerstman! Een echt Spiekiepie. Hij kwam in een storm terecht en stortte neer. Helpt u dit kleine ventje verder?'



De Kerstman gaf het Spiekietje een plekje bij de open haard.
Hij bracht hem een kop warme chocolademelk en een koekje.
'Waar moet je precies naartoe?' vroeg de Kerstman vriendelijk.
Samen keken ze op een landkaart. 'Daar is het,' zei het Spiekietje
en hij wees naar een klein dorpje. 'Daar wonen Bob en Morris.
Dat zijn de twee kindjes die ik elk jaar mag bezoeken.'



Toen de avond viel, zadelde de Kerstman
zijn beste rendier voor het Spiekpietje, hij gaf
hem een warme muts en stuurde hem op pad.
Samen zoefden het Pietje en het rendier door de koude,
winterse nacht tot aan het huisje van Bob en Morris.



Door een klein raampje sloop het Spiekietje naar binnen
en hij begon eindelijk aan zijn jaarlijkse taak.
Af en toe kon je een zachte 'hatsjie' horen,
want het Pietje had een verkoudheid gekregen
door zijn winters avontuur.



Dat jaar werd er op 6 december een reuzegrote mand
vol speculaas geleverd in het Hoge Noorden.
Aan de mand hing een briefje van de Sint.

*Bedankt aan Uil, Harry de husky, de Kerstelfjes
en mijn goede vriend de Kerstman!
Ze hebben mijn Speekpiet je in nood
geweldig geholpen. Geniet van de koekjes!*

Liefs, Sinterklaas.